

Verslag ouderenreisje zomer 2017

Mij werd door ds. Petra Doorn verzocht een verslag te schrijven over de “ouderenreis”, wat ik graag doe. Met 56 personen, waaronder zoals gewoonlijk veel dames, stapten wij goedsmoeds in de gereedstaande bus met een vriendelijke bestuurder. De lange snelwegen gaven ruimschoots gelegenheid familiegegevens e.d. uit te wisselen tot wij sloop gingen op de Prinses Julianaboot om de Kagerplassen te bevaren. Als kapitein hadden wij aan boord onze incognito ds. Petra, echter zonder strepen of ordetekens, maar wel met een bemoedigend woord. De zeer zonnige dag met 25 liet niets te wensen over. We hebben een kaasboerderij aangedaan, waar we uitgebreid werden voorgelicht hoe de kaas tot stand kwam en er zelfs van konden proeven (en kopen). Dat er melk aan te pas kwam wisten we wel, we zijn niet dom, maar hoe die melk verkregen werd konden we vakkundig uitgelegd door de boer vernemen. De geefsters van de melk maakten kennis met ons, omdat ze wegens blijde verwachting tijdelijk thuis vertoefden. Zowel bij de kaas als bij de melk werden vragen gesteld en beantwoord. Het zou me niets verwonderen als er met de verkregen kennis een boerderij annex kaasmakerij in Oosterbeek of omgeving tot stand zou komen. We brachten ook als slot nog een bezoek aan de kalfjes als weemoedig afscheid. Ik zou als snoeper haast vergeten dat het gebruikelijke snoep enkele malen rondging in de bus, wat alles bij elkaar nu reeds uit laat kijken naar de volgende “ouderenreis” in 2018.

A. Dekker