

Verstillen in de oudste kerk van Nederland

Heb je behoefte om af en toe stil te zijn, een pauze te nemen?
In deze prachtig eenvoudige kerk komen we samen om te verstillen.
Het kan zijn dat je rust zoekt, of antwoorden hoopt te vinden, of dankbaarheid wilt ervaren.

Het kan zijn dat je verbinding zoekt met jouw hart, met anderen, of met God.

Het kan zijn dat je zonder doel komt en benieuwd bent naar een moment van bezinning.

In de oude kerk zijn we op dit uur aanwezig met een milde open aandacht. Zonder oordeel.

De plaats, de stilte, de muziek, de tekst en het lied vallen dit uur samen. En jij hoeft niets te doen.

Voor wie:
voor iedereen

Wanneer:

5 juli, 19 juli, 30 augustus van 20.30 uur tot 21.30 uur

Waar:

oude kerk, open aan de achterzijde
Benedendorpseweg Oosterbeek

Neem mee:

Bij koud weer; warme jas en deken

Initiatief:

Petra Doorn 06-34175354

Anne Vinke-van Ingen 06-44868346

