

Toelichting bij de tentoonstelling van Ineke Geemen van 16 januari tot 26 maart 2018 in de Vredebergkerk

Vanaf 15 januari is er een nieuwe kunsttentoonstelling te bezichtigen in de Vredebergkerk in Oosterbeek van Ineke van Geemen (Didam).

Ineke exposeert haar werk met schilderijen in 3 zalen van de kerk. Zij toont zowel recent, als ook eerder gemaakt werk vanuit intuïtie en spiritualiteit.

Ineke probeert de schoonheid op mijn eigen manier in de kunst terug te brengen. Kunst is voor haar balans laten zien tussen het verbeelden van het innerlijke en het uiterlijke van haar spirituele ontdekkingsreis:

"Spirituele kunst, daar mag je naar kijken, ervaren en genieten vanuit je hart.

Ervaar een beeld of schilderij met de fascinerende kleuren, composities en materialen, vormen en lijnen.

Kijk in alle rust en ontdek de diepere betekenis, de boodschap en je gevoel is gestart.

Voel de liefde, de schoonheid binnenin verscholen, die naar buiten mag schijnen. Naar jou toe om het te kunnen voelen, ervaren en beleven.

Het kunstwerk ontwaakt in jouw hart!"

Naast eigen werk, maakt Ineke ook Monumentaal werk, kunst in opdracht en geeft zij al vele jaren hele diverse workshops aan volwassenen en jeugd op zowel een schilderend, als ook een beeldende manier.

Wilt u nog meer geïnspireerd raken, dan kunt u meer kunst van Ineke zien op haar kunstsite: www.ineke.vangeemen.com of contact met haar op nemen via haar E-mail adres: inekeemail@gmail.com

Licht en liefs, Ineke van Geemen-Reuling



