

## Ik zorg voor jou

We lezen in de veertigdagentijd verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema daarbij is "Ik zorg voor jou"

Jezus maakt moeilijke dingen mee op zijn reis.

Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, ziet handelaars op het tempelplein en weet dat hij bedreigd wordt. Maar bij dat alles is Jezus niet alleen.

God zorgt voor hem Er zijn engelen bij hem in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En zelfs in de donkerste nacht zal blijken dat zijn Vader voor Jezus blijft zorgen.

Zo leren wij van de verhalen van Jezus hoe wij als mensen voor elkaar kunnen zorgen We gaan dat met de kinderen uitzoeken. Hoe doe je dat, "zorgen"? Bijvoorbeeld door en praatje met iemand te maken, door iemand eten te geven, door te zorgen dat iemand zich thuis voelt.

## Projectverbeelding



### Het onderstaande projectlied wordt alle zes zondagen gezongen:

*Pasen is een nieuw begin,  
't begin van nieuwe dromen  
Het is nog klein, het is nog pril,  
maar wie het ziet, ziet het verschil:  
de zomer zal weer komen*

*Dan bloeit de tuin als een roos  
een zee van mooie kleuren  
de bloemen komen uit de knop  
en geven jou hun kleuren  
dan bloeit de tuin als een roos,  
voor wie dit kan geloven,  
wat in de grond verborgen zat,  
komt dan met kracht naar boven.*

