

Rondleidingen in de Oude Kerk te Oosterbeek



Vanaf 1 mei is de Oude Kerk van 14.00 – 17.00 uur weer open op woensdag-, donderdag- en zondagmiddag. Enthousiaste gidsen kunnen u alles vertellen over de kerk en haar geschiedenis. Een mooie kinderfilm, die ook veel volwassenen aanspreekt, brengt de geschiedenis van de kerk in beeld.

Vaak ontstaan er gesprekken over oorlog en vrede, godsdienst en pelgrimage, vernieling en wederopbouw, maar vooral ook verbondenheid van mensen door de eeuwen heen.

Ook kunt u een afspraak maken om met een groep de kerk te bezoeken.

En als u interesse hebt, om gids te worden, dan horen we dit ook graag. Meer gidsen betekent namelijk dat we de kerk vaker open kan zijn. En natuurlijk wordt u opgeleid en kunt u aangeven hoeveel tijd u hiervoor beschikbaar hebt.

Wilt u meer weten neem dan contact op met Inlichtingen:.

Diny Brouwer – tel. 026-3334690 of Ada Valk – tel. 026-3796624 van de Stichting Vrienden Oude Kerk. E-mail: vriendenoudekerk@hotmail.com

fotograaf: kerkfotografie Hogeveen