

Een goed gesprek – Vragen als “Wat deed jij met Kerst”

We zitten met een groepje mensen op een mooie mei-avond in een huiskamer bij elkaar. Mensen die allemaal willen nadenken over de vraag hoe bijvoorbeeld een vraag bij een kapper kan leiden tot een



goed gesprek en een ontmoeting.

We vertellen elkaar waarom we ingegaan zijn op de uitnodiging voor dit gesprek.

Op je werk zou je soms wel willen vertellen wat je bijvoorbeeld met Kerst of Pasen hebt gedaan, maar de sfeer en de tijd die daarvoor beschikbaar is, maakt je wat terughoudend. Een gesprek tijdens de lunch of bij de koffie-automaat, biedt soms openingen. Vaak kort en ook niet zo diepgaand. Maar collega's leren je dan wel kennen. Met collega's die ook naar de kerk gaan is het

soms wat gemakkelijker praten dan met buitenstaanders.

Of de vraag bij de kapper die elke keer vraagt wat je het komende weekend gaat doen en wat zeg je dan. Vertel ik dan ook dat de zondag meestal begint met een kerkdienst en een ontmoeting met de gemeente?

We herkennen ook de verlegenheid bij ons zelf. We zouden soms wel in willen gaan op een opmerking en gewoon willen vertellen wat ons beweegt, maar de juiste woorden vinden, is niet gemakkelijk. Enkele deelnemers zijn opgegroeid in een periode waarin de kerk precies wist wat geloven in God betekende maar dat was vaak ook wel erg rationeel. Is het allemaal wel zo duidelijk wat de kerk heeft geleerd. Er komt een periode van twijfel en onzekerheid over hetgeen is aangereikt. En dan, weer ontdekken wat geloven met je zelf doet en wat je er zelf aan beleeft, hoe doe je dat? En hoe leren je dit op je eigen wijze te verwoorden, als anderen je daarop bevragen? Het is toch ook wel jammer als ouderen geen antwoord kunnen geven op vragen van jongeren of van kleinkinderen die willen weten waarom opa bijvoorbeeld naar de kerk gaat?

We praten ook nog over de uitspraak van Karin van de Broeke bij haar afscheid als voorzitter van de Protestantse Kerk in Trouw van 9 maart j.l. zegt : “... maar als mensen niet zelf kunnen verwoorden wat het geloof met hen doet, dan kan dat de kerk van binnenuit uithollen. Ik herken wel hoe voorzichtig gemeenteleden zijn en hoe weinig ze gewend zijn daarover te praten. Maar dat je er toch iets van oefent, dat lijkt me niet zo gek ...” .

Het wordt een mooi open gesprek waarin we als geloofsgenoten met elkaar delen hoe we op één of andere wijze in onze ontmoetingen met anderen zoeken naar wegen om wat ons ten diepste beweegt te delen met anderen.

Deze avond is georganiseerd door de Kerkgroep Communicatie n.a.v. vragen uit de gemeente. Hebt u interesse om hier ook nog eens over in gesprek te gaan, dan horen we dit natuurlijk graag. Laat het ons weten, namens de Kerkgroep Communicatie Hannie Luiten, tel. 026-7370475.