

Column ds.Petra Doorn in Hoog en Laag van 27 juni 2018

We hebben jullie nodig!

Met een groepje kinderen van de protestantse kerk woonde ik een dienst bij in de Bernulphus. Het was geen gewone dienst, maar een eerste communieviering. Van tevoren had ik overleg gehad met de parochie en dat resulteerde in een warm welkom bij binnenkomst. Er was een bank vrij gehouden voor ons, vlak achter het kinderkoor. Zodoende konden de kinderen alles goed zien. Voor het kinderkoor was het nieuw dat wij daar zomaar plaats mochten nemen. "Jullie mogen daar niet zitten. Dat zijn plaatsen voor het koor", klonk het. Maar na enige uitleg mochten we toch blijven zitten. De viering begon. De pastoor heette iedereen welkom. Daarna gebeurde er veel dat leek op hoe het bij ons in de kerk gaat, maar soms was het net anders. De pastoor legde veel uit en de kinderen uit onze groep keken afwisselend met ogen van herkenning en verwondering. Nieuw was dat er werd geknield en dat er een kruisje werd geslagen en dat er wierook was. En het avondmaal werd op een andere manier gevierd. Heel plechtig. Genoeg om thuis over na te praten. Voor het einde van de viering vertrokken een paar kinderen uit het koor, waardoor het groepje zangers ineens erg klein werd. De jongen die ons aan het begin van de dienst met moeite achter zich had kunnen verdragen, draaide zich nu opnieuw naar ons om en zei: "We hebben jullie nodig!" Die woorden waren voor mij als de zegen die de pastoor daarna uitsprak. We hebben jullie nodig. We hebben andere mensen nodig om een koor te vormen en om God de lof toe te zingen. we hebben anderen nodig om te ontdekken wie we zelf zijn. En juist in ons verschillen komt naar voren wat ons bindt: de ene God.

Namens de kerken in de gemeente Renkum, Ds. Petra Doorn