

Lectio Devina

Samen bijbellezen volgens enkele vaste stappen.



Eeuwen geleden bedacht de Kartuizer monnik Guigo II een manier van bijbel lezen, waarbij vooral naar voren gehaald werd wat tekst persoonlijk voor je betekent. Hij ontwikkelde vier treden van een ladder naar God toe: lezing, meditatie, gebed en overgave. In onze groep werken we dat zo uit: we lezen de tekst hardop en overdenken die voor onszelf. Vervolgens verhelderen we wat niet duidelijk is. Daarna lezen we de tekst opnieuw en vragen ons af, wat deze tekst voor ons persoonlijk betekent.

Daarna vragen we ons af hoe deze tekst ons kan brengen tot een nieuwe inzet of tot een bede aan God. Met dit alles hebben we een eigen vorm gevonden om – in de lijn van een oude traditie – op een persoonlijke manier samen bezig te zijn met de woorden van de bijbel. Wij komen in seizoen 2018-2019 ongeveer 5 cycli (van 4 keer) per jaar bij elkaar, op dinsdagmiddag van 16-17 uur in de Vredebergkerk

U kunt altijd aanschuiven.

Data 2018-2019: dinsdag 6, 13, 20 en 27 november; 19 en 26 februari, 5 en 12 maart; 4, 11, 18 en 25 juni.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met ds. Oebele van der Veen, tel. 026-3391944