

20181111 Kerk-en-schoolviering in de Vredebergkerk



11 november is de dag, dat mijn lichtje branden mag.

Het feest van Sint-Maarten is het thema van de Kerk-en-schoolviering zondagmorgen 11 november om 10.00 uur in de Vredebergkerk te Oosterbeek.

De organisatoren schrijven: "Natuurlijk doen we in onze kerk niet aan heiligenverering, maar we vinden het een inspirerend en laagdrempelig thema om kinderen iets mee te geven over de

christelijke wortels van dit volksfeest. Elke klas van de Paasbergschool bereidt zich op een eigen manier voor op de dienst. De jongste kinderen komen met lampionnen en liedjes naar de kerk, de oudere kinderen verdiepen zich in thema's als 'mantelzorg', 'liefdadigheid' of naastenliefde". Iedereen is welkom. Ook andere kinderen, binnen en buiten de kerk, en van andere scholen, zijn van harte welkom. Het is leuk om mee te lopen met de lampionoptocht (groep 1 tot en met 3) en voor de andere kinderen (en volwassenen) is het gewoon mooi om erbij te zijn.