

3 december 2017 – eerste advent – doopdienst van Korneel Haije Wind

Welkom door ouderling (speciaal voor de familie van Bastiaan en Muriel, ouders, broers en zussen, oma van Bastiaan). Welkom ook aan de mensen die vanuit België meeluisteren via kerkomroep.nl

Stilte

Kind spreekt de adventstekst uit en de kaarsen worden aangestoken

Openingslied: 601: 1 en 2 “Licht dat ons aanstoot in de morgen”

Bemoediging en groet:

Bij het licht dat ons aanstoot en ons vertelt van Pasen
en het licht dat ons de weg wijst naar het Kerstfeest
bemoedigen wij elkaar met woorden van vertrouwen dat

vg. Onze hulp is in de Naam van de Heer,
allen die hemel en aarde gemaakt heeft
vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen en niet laat varen wat zijn hand begon.

vg. Genade zij u en vrede
 van God onze Vader
 en van de Here Jezus Christus.
allen Amen

Gezang 125: 1 en 4: “O kom, o kom Immanuel”

Gebed om ontferming

Liefdevolle God,
wij bidden tot U om ontferming voor mensen die wakker liggen in de nacht,
omdat elke toekomst ontbreekt,
omdat alle leven zinloos lijkt,
omdat zij hun dierbare pijnlijk missen.
daarom bidden wij U:

Heer ontferm U

Wij bidden U om ontferming voor mensen die wakker liggen in de nacht,
omdat de honger hen wakker houdt,
omdat hun leven een bange droom is geworden,
omdat het verleden hen angst aanjaagt,
omdat hun geweten hen aanklaagt.
daarom bidden wij U:

Heer ontferm U

God, wij bidden U om ontferming voor mensen die wakker liggen in de nacht,
omdat de dag van morgen zo duister is,
omdat hun lichaam pijn doet,
omdat ze opzien tegen de dag van morgen
tegen het vele werk of juist de leegte.

Daarom bidden wij U

Heer ontferm U

God, u die de wachter wordt genoemd die niet slaapt of sluimert
waak over ons en over allen die uw zorg nodig hebben
Amen.

We zingen nu als gebed om de heilige Geest drie keer lied 331.

De organist zal het eerst een keer voorspelen. Na dit lied zijn we een ogenblik stil om ons te
openen voor Gods Geest.

Moment met de kinderen

Kinderlied: Advent 1 (couplet 1 door de mannen, couplet 2 door de vrouwen en de kinderen)
Melodie nu daagt het in het oosten.

Een wereld vol van donker
wacht op een spoor van licht.
Vanuit de hemel vonkt er
een ster, een goed bericht.

De kaars die wij ontbranden
wijst ons het lichtend spoor:
hier en in alle landen
breekt Gods bevrijding door.

Klein oproepje:

Zaterdag 16 december is de Kerstkuier. Ik ben nog op zoek naar kinderen die mee willen
zingen in het koor van de engelen. Wanneer je dat wilt kun je straks je naam doorgeven aan
de leiding van de kindernevendienst.

Lezing Oude Testament: Numeri 6: 22-27 Jenneke Bal is de lector

²²De HEER zei tegen Mozes: ²³‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze
woorden moeten zegenen:

²⁴‘‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,

²⁵moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,

²⁶moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’’

²⁷Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.’

Lied: 117a: 1 en 2

Lezing Nieuwe Testament: Marcus 13: 33-37

³³Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. ³⁴Het is als met
een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die
elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. ³⁵Wees
dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden
in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg. ³⁶Laat hij jullie niet slapend
aantreffen wanneer hij plotseling komt. ³⁷Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees
waakzaam!’

Lied: 442: 1 en 2 “Op u mijn Heiland blijf ik hopen”

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Vandaag zetten wij de eerste stap op weg naar het kerstfeest. Mooi om deze periode van hoop en verwachting te beginnen met de doop van een kind. Misschien leert juist de aanwezigheid van een kind ons wel iets over de manier waarop wij kunnen wachten op de komst van de Mensenzoon.

De tekst uit Marcus roept niet op om allerlei bijzondere dingen te doen in afwachting van de komst van de Heer. In de gelijkenis die Jezus vertelt over een landheer die op reis gaat moeten de dienaren juist gewoon hun taken blijven doen. Wat hij hen vraagt is om **niet te verslappen**, maar steeds te werken alsof de landheer morgen kan komen, of misschien zelfs vandaag. Ze moeten **waakzaam** zijn.

Eigenlijk lijkt dat wel op de opdracht die mensen krijgen op de dag dat ze vader of moeder worden. Hoe verantwoordelijk of bewust ze voor die tijd ook leefden, vanaf de geboorte van hun kind komt daar een totaal nieuwe verantwoordelijkheid bij. Een die niet stopt aan het einde van een werkdag. Een verantwoordelijkheid die je niet zomaar kunt afleggen. Zorgen voor je kind, bewust zijn van zijn of haar behoeften, oog hebben voor de mogelijke gevaren. We noemen het misschien geen waakzaamheid, eerder zorgzaamheid en verantwoordelijkheid. Maar eigenlijk gaat het om hetzelfde. Voor je kind ben je degene die hoort, ook al is het midden in de nacht en wilde je eigenlijk slapen. Voor een kind vorm je als ouders de vaste grond onder zijn bestaan. Als die grond vertrouwen geeft, kan het kind uitgroeien tot de mens die hij of zij in potentie is.

Wanneer Jezus oproept tot waakzaamheid met het oog op de komst van de Mensenzoon, dan vraagt hij met zijn gelijkenis om een bepaalde alertheid. Hij vraagt zijn leerlingen om niet te verslappen of onverschillig te worden, maar te volharden in hun liefde voor God en de naaste.

Dat is niet makkelijk. We nemen het ons voor, bijvoorbeeld op een dag als vandaag, wanneer we een kind laten dopen. Maar in de drukte van ons leven en in de overvloed van prikkels verliezen we makkelijk die toekomstverwachting. Verliezen we makkelijk God uit het oog. Verwordt ons geloof makkelijk tot een gemoedelijk slaapliedje, terwijl dat haaks staat op de directheid waarmee Jezus tot zijn leerlingen spreekt.

Hoe zouden we daar iets aan kunnen doen? Hoe zouden we ons geloven en hopen wakker kunnen houden en hoe zouden we een kloppend hart voor de wereld kunnen houden?

Misschien zijn het wel de woorden van de zegen uit Numeri die ons daarbij kunnen helpen. De zegen, die met zoveel nadruk, met zoveel leestekens staat geschreven in de Hebreeuwse bijbel. De zegen die ook zo kunstig is vormgegeven.

Er is een opklimming in de drie zinnen: 3, 5, 7 woorden; 15, 20, 25 letters. Het is als de zon die opkomt, of een bloem die opengaat.

Drie keer komt de naam HEER voor, de overige twaalf woorden zouden de 12 stammen van Israël kunnen representeren: God en heel zijn volk zijn met elkaar verbonden in de zegen. Deze zegenwoorden brengen de mensen dicht bij God.

In de Statenvertaling en in de vertaling van 1951 klonk de zegen zo:

“De HERE zegene u en behoede u.

De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De HERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”

In de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 is ervoor gekozen om te zeggen: moge de Heer u zegenen en beschermen, moge de Heer zijn gelaat over u doen schijnen. Moge...

Het klinkt iets anders, maar in feite wordt hetzelfde gezegd. Het is de aanvoegende wijs, een sterke wens dat iets zal gebeuren. Dit kan de vraag oproepen of de zegen een gebed is, of dat het toch iets meer is. Daarvoor is het goed dat we vandaag niet alleen de zegen lezen, maar juist ook de zin erna, waarin God zegt:

Als zij mijn naam over het volk uitspreken, dan zal ik de Israëlieten zegenen.'

Hier kun je uit concluderen dat het niet de priesters zijn die zegenen, of de dominees. Zij spreken de zegenbede uit, zij leggen de naam van God op het volk. Vervolgens is het God die zijn volk zegent. Dat laatste is geen wens meer, maar een belofte.

Wat vertellen de drie zegenbedes over de zegen van God?

De eerste zin is: Moge de Eeuwige je zegenen en beschermen.

God gaf zijn zegen tijdens de woestijnreis als woord van verbondenheid voor onderweg. Ook op onze reis door het leven wil hij zich met ons verbinden. Gods zegen en bescherming dat is, zijn liefde in actie.

Dit betekent niet dat je alle geluk en gezondheid van de wereld hebt en dat je nooit zult vallen. Het betekent wel dat je gezien wordt.

Misschien is het zoals je soms een kind met je ogen kunt volgen in een speeltuin. Je ziet hoe het speelt met andere kinderen, je ziet hoe het klimt en klautert, je ziet het bijna vallen, of helemaal. Tussen allemaal andere kinderen zoek je steeds naar het kind dat jou is toevertrouwd. Misschien is het je nichtje of je buurjongetje, misschien je eigen kind. Soms hou je je hart vast en soms moet je even troosten. Maar je kunt zijn of haar spel niet bepalen. Zo geloof ik ook dat God ons ziet en volgt. Ik beschouw hem niet als een mens, maar heb van theologen als Berkhof geleerd dat wij mensen nou eenmaal niet anders kunnen denken dan als mensen en menselijke eigenschappen wel mogen toeschrijven aan God, zolang we maar beseffen dat hij het menselijke overstijgt.

Daarom kan ik zeggen en erop vertrouwen dat God met ons meeleeft. Dat hij of zij ons ziet, ons geploeter en gestuntel en onze successen. Alsof hij fluistert: doe het maar, als we bang zijn om een sprong te wagen.

Maar ook dat we troost kunnen vinden en bescherming wanneer we het moeilijk hebben. De eeuwige zegene ons en behoede ons.

En dan de tweede zin: Moge de Eeuwige het licht van zijn gelaat over je doen schijnen! Deze bede stelt ons in het licht. Dat betekent enerzijds redding uit de duisternis van nood en dood.

Tegelijk kunnen we in het licht ook weinig verbergen van wie we zijn. Licht kan op die manier ook genadeloos zijn. Elke onvolkomenheid wordt zichtbaar. Alles wat wij niet goed ging komt aan het licht.

Maar, deze zegenbede gaat gepaard met de genade. We hoeven dus niet bang te zijn voor het licht, ook al toont het onze zwakheden. In het licht mogen wij ervaren wat genade betekent.

Eén klein verhaaltje om het duidelijk te maken.

Aan een Rabbi werd eens gevraagd wat zegenen is.

Hij zei: "Als mijn zoon gestolen heeft, kan ik twee dingen doen: Ik kan tegen hem zeggen: "Jij bent een dief, jij deugt niet." Dan maak ik hem klein.

Ik kan ook mijn hand op zijn hoofd leggen en zeggen: Jij bent geen dief, jij steelt niet meer. Dan zegen ik hem en voel ik hem onder mijn handen groeien.

De derde zin van de zegen gaat opnieuw over het gezicht van de Eeuwige. Moge de Heer zijn aangezicht verheffen.

Een interpretatie die ik op verschillende plaatsen tegenkom is dat het verheffen te maken heeft met een vorm van trots. Je gezicht verheffen staat tegenover je hoofd buigen.

De zegen wil dan zoiets zeggen als: Moge de Heer trots op je zijn. Niet opschepperig, maar blij met jouw leven in zijn schepping.

God heeft hoge verwachtingen. Hij kijkt ons in de ogen. Er is geen schaamte, maar liefde, betrokkenheid en nabijheid.

“De Eeuwige verheffe Zijn aangezicht over u en.... geve u vrede”. Shalom. Het laatste woord. Nu kan het niet meer stuk. Vrede: dat het goed met ons gaat, persoonlijk en samen met elkaar, in harmonie en goede verhoudingen.

Zouden deze betekenisvolle woorden van zegen ons geloof wakker kunnen houden? en onze hoop levend?

Zouden ze onze liefde kunnen doen blijven branden voor allen die op onze weg komen?

Vandaag vragen wij Gods zegen voor Korneel. Wij vragen of God met hem mee wil gaan, hoe zijn weg ook zal gaan en welke keuzes hij ook zal maken. De doop is een teken van Gods belofte van liefde en trouw. Zoals de bijbel ook de regenboog heeft aangewezen als teken van het verbond van God met mensen. God is er niet alleen voor mensen die gedoopt zijn in de kerk, maar voor alle mensen.

Vandaag vragen we de zegen voor Korneel, vanuit het vertrouwen dat we allemaal gezegend zijn dat we allemaal leven voor Gods lichtend aangezicht en zelf gezegend ook anderen tot zegen kunnen zijn. Amen

Muzikaal intermezzo

Lied: 513: 1, 2 en 4 “God heeft het eerste woord”

Collecte

Als begin van de doop wil ik graag de doopouders aan u voorstellen.

Bastiaan en Muriel kwamen ongeveer anderhalf jaar geleden in Oosterbeek wonen. Daarvoor woonden zij in Arnhem en zij kennen elkaar uit hun studententijd in Wageningen. Nadat zij hier een paar maanden woonden zijn zij getrouwd, niet hier, maar in België.

Muriel komt namelijk uit België. Inmiddels zijn ze beiden aardig aan het inburgeren in Oosterbeek. Muriël werkt bij Alliander aan projecten met buurten en duurzame energie.

Bastiaan is actief geworden bij het CDA in de gemeente Renkum.

Muriel is van huis uit Rooms Katholiek en Bastiaan Protestants. Samen delen ze een grote betrokkenheid bij wat er gebeurt in de samenleving en in de wereld. Samen hebben zij stappen gezet in onze gemeente en zijn ze inmiddels leiding geworden van de kindernevendienst.

En wat wel goed is om hier te zeggen. Bastiaan wil ook graag belijdenis doen. Even dachten we om dit combineren met de doopdienst, maar, hij wilde liever vandaag alle aandacht voor Korneel en samen met anderen zich voorbereiden op het doen van belijdenis, wellicht later dit jaar. Mocht je belangstelling hebben om dit traject samen met hem te doorlopen en ook na te denken over het doen van belijdenis, dan hoor ik dat graag na afloop van de dienst of later.

Maar laten we nu eindelijk beginnen met datgene waarvoor met name jullie ouders, broers en zussen en verder familieleden zijn gekomen: de doop van Korneel.

Lied 357: 1 en 2 “Heer een nieuwgeboren kind” Een keer voorspelen.

Naamgeving

Bastiaan en Muriel, jullie hebben de wens uitgesproken dat jullie kind gedoopt wordt. Welke namen hebben jullie aan jullie kind gegeven waarmee hij zich gekend mag weten bij God en de mensen?

Als inleiding op de doop lees ik graag het volgende doopgebed:

Liefdevolle God,

Wanneer wij straks Korneel gaan dopen dan denken wij aan Noach, die een prachtige regenboog uit het water zag opkomen, door de stralende zon van Uw liefde.

We denken aan Abraham, Izaäk en Jacob, die elk van u de zegen kregen.

Voorspoed kregen ze niet cadeau, maar u ging wel met hen op weg en gaf hen steeds weer nieuwe kracht om door te gaan.

Wij denken aan het beeld van Jacob en de ladder.

Zelfs in zijn slaap werd hij door u bezocht en gesterkt.

We denken aan Israëlieten die bedreigd werden door de legers van Farao, die vastliepen bij het water van de schelfzee,

maar het water ging eerbiedig opzij en niemand of niets kon hen meer kwaad doen.

Ze gingen de zee in en kwamen er ook weer uit; als bevrijde mensen.

Daaraan denken wij, en aan Jezus, die zelf ook gedoopt werd.

U hebt hem aangewezen toen hij ondergedompeld werd

in het water van de Jordaan: “Dit is mijn zoon, mijn geliefde”.

En uw Geest daalde op Hem neer.

Daarom bidden wij voor Korneel:

Maak in zijn leven waar wat in de doop wordt uitgesproken:

dat U onze God bent en dat wij uw mensen zijn

hoe onze levensweg ook zal gaan. Amen

lied 357: 3

Bediening van de doop

Korneel Haije, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Doopvragen

Muriel en Bastiaan, beloven jullie Korneel, die aan jullie is toevertrouwd, met liefde en zorg te omringen? Beloven jullie hem christelijk op te voeden en vertrouwd te maken met de verhalen uit de bijbel en hem trouw te blijven welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?

Zegen

Korneel, ik zegen je oren om het goede nieuws te horen,

je ogen om geluk te zien,

je mond om te lachen en te spreken.

Ik zegen je handen om te werken,

om ze uit te steken naar een ander
en om ze te vouwen in gebed.
Ik zegen je voeten om de weg te gaan met God.
Weet dat je een kind van God bent
alle dagen van je leven
tot in eeuwigheid. Amen

Doopkaars

Jezus is het Licht van de wereld.
Korneel, neem iets over van dit licht:
wees zelf licht en warm
zodat mensen in jou
iets vermoeden van wie God is.

De kinderbijbel

Bastiaan en Muriel, aan jullie is nu de taak om Korneel vertrouwd te maken met de verhalen uit de bijbel en om hem voor te leven wat God van ons vraagt. Jullie staan daarin niet alleen, daarom willen we graag als gemeente deze kinderbijbel aan jullie geven.

Gemeente van Christus, u die getuige bent van de doop van Korneel. Ik wil u verzoeken om indien u dat kunt te gaan staan en antwoord te geven op de volgende vraag:
Gemeente, wilt u beloven om Korneel in u midden te ontvangen en om met elkaar te werken aan een plek op aarde waar we God dienen in woord en daad, een plek waar ook de kinderen zich thuis kunnen voelen?

Gemeente: Ja, dat beloven wij

Laten we dan staande ons geloof belijden door het zingen van lied 344

Afkondiging van overlijden:

Op 2 december overleed in de leeftijd van 96 jaar Danetta Ziengs-Everaers
Zij woonde: Sonnenberglaan 4 353. 6861AM OOSTERBEEK
De afscheidsdienst zal plaatsvinden in de Oude Kerk.
Datum en tijd zijn nog niet bekend.

In het licht van de Paaskaars gedenken wij het leven van Danetta Ziengs-Everaers.
Anne van der Most zal voor haar een kaarsje aansteken en brengen naar het gedachtenispaneel. Wij zingen hetzelfde lied 513, nu vers 3 en 4 dat mevrouw Ziengs zelf heeft uitgekozen voor de liturgie van haar afscheidsdienst.

Gebeden

Eeuwige God,
Wij danken U voor het teken van uw eeuwig durende trouw.
Op die trouw doen wij nu een beroep, nu mevrouw Ziengs is overleden.
Ontferm U over haar en over allen die het leven met haar deelden
in het bijzonder haar kinderen en kleinkinderen.

Wij danken U dat u met ons mensen een verbond wilt sluiten,
met ons mee wilt gaan op onze levensweg.
God, geef dat wij allen ook steeds weer van binnen mogen weten

dat U ons lief hebt en ons waardeert.
Dat wij Uw gunst of die van anderen niet hoeven te verdienen,
maar dat wij ons mogen toevertrouwen aan uw dragende liefde.

Wij bidden u voor Korneel, maar ook voor alle andere kinderen die ons lief zijn, onze kinderen, kleinkinderen, neven en nichten, buurkinderen,
zegen hen met uw liefde en bewaar ze in uw trouw.

God, wanneer wij zo begaan zijn met de kinderen die ons lief zijn,
dan beseffen we tegelijk dat er veel kinderen zijn die zoveel moeten missen.
Kinderen die opgroeien in vluchtelingenkampen,
kinderen van moeders op de vlucht voor natuurgeweld.
Zoveel basisbehoeften waarin soms niet kan worden voorzien.
Geef dat wij steeds weer blijven proberen om een leefbare wereld te creëren
voor alle kinderen.
Maak ons daarvoor bewust en verantwoordelijk.
dat wij duurzaamheid, solidariteit en gerechtigheid blijven nastreven.

Wij bidden u vandaag ook voor hen die hun liefste verlangen niet in vervulling zien gaan
omdat ze ongewild kinderloos zijn. U kent hun verdriet.
Geef dat wij elkaar in onze verschillende ervaringen niet onnodig verdriet doen,
maar juist vinden als waardevolle medemensen.

Wij bidden u voor de zieken in onze gemeente. We zijn dankbaar dat Henriëtte weer goed
herstelt, dankbaar voor goede momenten met mensen die ziek zijn.
Blijf met de zieken en hun naasten op de weg die voor hen ligt.
Hoor ons wanneer wij in stilte tot u bidden

Om alles waar we zelf geen woorden voor weten
bidden wij het gebed dat Jezus ons geleerd heeft: Onze Vader

Slotlied: 675: 1 en 2 “Geest van hierboven”

Wanneer wij weggaan van hier,
dan mogen wij ons gedragen weten door de zegen van de Eeuwige:

De Heer zegene U en hij behoedde U
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht en geve u vrede.