

Meditatie

Jezus stierf op de goede vrijdag. Toen de avond viel werd het stil.

Maar het werd weer morgen, en het werd avond. De derde dag.

En wat er toen gebeurde... het blijft een groot mysterie.

Wij kunnen het niet doorgronden

alleen ontvangen met ons hart.

Misschien is het zo gegaan:

Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.

En God zei: er moet leven komen,

voorbij de duisternis van chaos en dood.

Want ik ben de bevrijder van Israel,

ik trok met mijn volk door de schelfzee.

Het kan niet zijn dat wie onschuldig sterft

verdwijnt in het niets, in de vergetelheid.

Ik ben die ik ben,

hoe zou ik los kunnen laten,

de mens naar mijn hart, mijn zoon, de geliefde.

Ik ben trouw tot in de dood

en geef leven dat sterker is.

En toen was er licht! Licht dat terug kwam,

leven dat door ging. Jezus die bij ons bleef.

De dood is niet het einde. Daarom mag de hoop niet sterven

daarom krijgt de angst ons niet klein

daarom mogen we als de tijd daar is

rusten in vrede, vertrouwend op Hem.

Want hij is met ons gestorven en wij zullen opstaan met hem.

Dat mysterie is te groot om te bevatten

we zijn er stil van...